

2. Rune S. Qvist og Anders P. Gotfredsen:

Ja, vi unge er verdensmestre i druk. Men lad os dog være mestre i at feste og mere os.

Teksten er en artikel fra Politiken den 9. november 2020 og er skrevet af to studerende ved Københavns Universitet.

1 Danske unge er europamestre i druk. Igen og igen lyder dette udsagn¹ i den offentlige debat – i mange tilfælde efterfulgt af krav om restriktioner, forbud eller lignende indgreb.

5 Det seneste skud på stammen² er et debatindlæg her i Politiken 26. oktober af forhenværende gymnasielektor Kim Boje, hvor han kritiserer unges drukvaner. Boje synes, at vi bør tage et opgør med danske unges drukkultur, som ifølge ham »chokerer« og »forarger« udenlandske gymnasielærere.

10 Kim Boje har helt ret: Danske unge drikker meget. Og ja, alkohol kan være skadeligt i for store mængder. Præmissen i debatten³ synes dog at være, at druk i sig selv er et problem. Det skal ikke stå uimodsagt⁴. Alkoholmisbrug er et alvorligt problem, som vi selvfølgelig skal gøre alt i vores magt for at bekæmpe. Men alkoholforbrug og alkoholmisbrug er to forskellige ting. Og Danmark er slet ikke i toppen, når det kommer til alkoholmisbrug: Ifølge det internationalt anerkendte forskningsinstitut Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle, Washington, ligger Danmark faktisk et fint stykke under gennemsnittet for hyppigheden af alkoholisme i Europa.

15 Målet med dette debatindlæg er ikke at argumentere for, at alkohol er løsningen på alle problemer. Men vi mener, at man overser den vigtige rolle, alkohol spiller i vores liv. Alkohol formår at skabe et rum, hvor vi giver slip, åbner op og kommer hinanden mere ved. En film, der mere end noget andet eksemplificerer denne pointe, er filminstruktøren Thomas Vinterbergs megasucces 'Druk'⁵. I forbindelse med den har instruktøren i et interview med Soundvenue⁶ udtalt, at »det at drikke handler ikke kun om at drikke. Det handler om at kræve sin frihed og om at fejre livet«. Og det har han ret i.

25 I samme interview udtaler han: »Man må spørge sig selv, hvor det ukontrollerbare⁷ er henne, især for de unge lige nu, men for os alle sammen i vores liv. Alt bliver jo planlagt, puttet i kasser⁸, skemalagt og forberedt, og jeg synes, vi overser, at de allerstørste ting i livet er de ukontrollerbare«.

1 dette udsagn: *denne påstand*

2 Det seneste skud på stammen: *den nyeste påstand i debatten*

3 Præmissen i debatten: *den grundlæggende påstand i debatten*

4 uimodsagt: *uden at nogen siger noget imod*

5 'Druk': *dansk film af instruktøren Thomas Vinterberg, der handler om fire gymnasielærere, der har læst en teori om, at hvis man er fuld, så bliver man mere kreativ, og ens problemer føles mindre. De beslutter sig for at prøve at være en lille smule fulde hele tiden*

6 Soundvenue: *dansk online-medie, der skriver om serier, film, musik med mere*

7 ukontrollerbare: *der ikke kan kontrolleres*

8 puttet i kasser: *inddelt i kategorier*

Vinterberg henviser her til den perfektionskultur, der så ofte kritiseres i den offentlige debat. Især på os unge ligger der et enormt pres om at præstere i skolen og på de sociale medier. Alkohol giver os en mulighed for at give slip og udleve det uperfekte og det ukontrollerede i et samfund, der i stigende grad kræver perfektion og kontrol.

35

Vi mener, det er ærgerligt, hvis kravene om højere aldersgrænser for salg af alkohol og afskaffelse af alkohol på bl.a. ungdomsuddannelserne får lov at blive til virkelighed. Det vil fratage unge friheden til at udfolde sig på egne præmisser⁹, muligheden for at afprøve egne grænser i trygge omgivelser og ansvaret for at træffe egne beslutninger på lige fod med resten af befolkningen¹⁰. Ja, 16-årige er ikke lige så reflekterede som

40 30-årige, men de er stadig kun to år fra at være voksne.

Er det hensigtsmæssigt¹¹ at behandle dem som ansvarløse børn, der skal beskyttes og begrænses? Det mener vi ikke. I stedet bør unge lære at omgås og forstå alkohol, mens de stadig bor hjemme og kan drage nytte af¹² deres forældres vejledning. Fjerner man alkohol fra gymnasiefesterne, fører det nemlig ikke blot

45 til kedelige fester. Det fører også til en mindre selvstændig, mere begrænset ungdom. Og det er ikke, hvad nutidens unge har brug for. Tværtimod.

Så lad os da være europamestre. Lad os være europamestre i at give slip og åbne op; i at have det sjovt; i at feste. Lad os være europamestre i at komme hinanden ved, i at være os selv. Lad os være europamestre i at

50 leve. Selv hvis det gør os til europamestre i druk.

9 udfolde sig på egne præmisser: *gøre det, man er god til og selv vil*

10 på lige fod med resten af befolkningen: *på samme måde som resten af befolkningen*

11 hensigtsmæssigt: *give mening*

12 drage nytte af: *få noget ud af*